

# HET SNEEUWBALGEVECHT



HET  
SNEEUW  
BAL  
GEVECHT

Ciska Van Loocke

Gedichten

2023

**B**eefcake Publishing

Voor mijn zoon Stan

Willen  
Of moeten  
Hoe werkt dat  
Hoe voelt dat nu  
Telkens weer die strijd  
Tussen het hoofd en hart  
Onderdrukt, het stroomt niet meer zoals  
Hoe het zou moeten kloppen of niet  
Verrukt, vergeten hoe dat voelt, diep weg, verdwaald  
Terug leren om signalen te ontcijferen, terug zien waar  
Het bloed vrij kronkelt en pompt zonder belemmeringen,  
dwaalsporen, hindernissen

Zoet

Een folietje

Korte termijn genot

Nefaste lange termijn gevolgen

Behoeftes verzwolgen in aanmodderende plas

Een blinkend harnas dat beschermen zou

Tegen zoemende zwerm tegenslagen, wrede veldslagen,  
mijnevelden

Doorstaan, wat we telkens weer doorgaan, overleven noemen

Doorspoelen en teren op zoete smaak van vervlogen vermaak

Uiteindelijk blijkt deze lang, wrang en bitter van spijt achteraf

Zetje  
Een voetje  
De stap zetten  
Of vingers als verbrand  
Terugtrekken, er nog niet helemaal  
Klaar voor zijn of toch wel  
Verwarring alom, nog eens voelen van ver  
Aan de uiteinden de temperatuur meten, zacht gevoel  
Voeten geland in lauw bad van dauw en gras  
Mos, groen, aarde, kietelende sprietjes waarin we veilig kunnen  
bewegen