

TIJGEROOG

TIJGEROOG

Nom de plume

Gedichten

2022

Beefcake Publishing

Dichter van ver

ik kom van ver
groeide op
in de schaduw
van kruis en ster
de straten bollend
het weiland rollend
tussen
generaties
stilzwijgend
in 't slijk gewroet
de weidsheid
van hun vrijheid
het hoogste
goed
ik kom van ver
maar ben dichter
dan ooit
geënt op
mijn wortels
de hop
mijn hoofd
voor eeuwig
keikop
ik kom
ik ben
dichter
van ver

Albast

het is het smachten
het is de zucht
het is het gelaten
wachten
op de wasem
van kobalt
vervlochten
in de vele lagen
van de avondlucht

minzaam
schemert
doorheen
de mazen
van mijn
melancholische
mijmeringen
een sluimerende
somberheid
die kronkelt
die dwaalt
die kerft en
krast
het lemmet
van een
onovertroffen
doeltreffend
damast

even onvermoeibaar
als deemoedig
klamp ik mij echter vast
want ik weet
bij dageraad
kan ik mij koesteren
in een weergaloos
schouwspel
van puur
adembenemend
albast

Catch me if you can

ik tuimel
soms van wolken
soms hard
soms zacht

altijd ongelegen
en
onverwacht

in het midden
van een tot dan toe
rimpelloze
bijzonder broze
maar beloftevolle nacht

terwijl ik dan val
steeds dieper
driftiger en
doellozer
dan ik ooit
had gedacht

sluimert in mij
de hoop
dat jij
beneden
op mij
wacht