



Op een warme zomernacht wordt Mona wakker met een verdrietig gevoel in haar buik. Ze mist haar papa, die lange tijd in de gevangenis moet blijven.

'Hoe kan ik weer blij worden en toch papa niet vergeten?' vraagt ze zich hardop af. Ze gaat op weg in haar magische fantasiewereld, op zoek naar een toverdrankje dat haar kan helpen.



Ze komt haar knuffelaapje Mario tegen. 'Hallo Mario,' zegt Mona zachtjes, 'kan jij mij vertellen hoe ik weer blij kan worden en toch mijn papa niet vergeet?'

'Ik weet het niet,' zegt Mario, 'ik weet alleen dat ik door veel te lachen en plezier te maken vanzelf weer blij word.'

Mona loopt verder door haar magische fantasiewereld.