

Moordende zin in Tanneke Gin

MOORDENDE ZIN

IN

TANNEKE GIN

Door Joke De Meyer

In samenwerking met Tanneke Gin

Met dank aan Kim Lava voor de tekeningen

*Elke gelijkenis met bestaande personen, gebeurtenissen, activiteiten,
aangehaalde voorbeelden of namen van personen berust op louter toeval.*

2018

Beefcake Publishing

Tanneke Sconyncx: een verhaal dat u niet meer loslaat, eenmaal u ervan geproefd hebt.

Beeldt u zich het jaar 1602 in.

Het was de tijd van de godsdienstoorlogen. Roversbendes maakten het land onveilig en er was weinig centraal gezag op het platteland. Overal waren er heksenprocessen, niemand voelde zich nog veilig.

Anna De Coninck (later Tanneke Sconyncx genoemd) leefde in het kleine Gottem op een grote boerderij.

De plaatselijke baljuw maakte avances naar haar, maar had het ook (en vooral) op haar erf gemunt. Zij weigerde echter om hierop in te gaan.

Een droevig lot viel haar hierna te beurt: eerst werd zij veroordeeld in een schijnproces, daarna opgesloten in een kerker onder het belfort van Tielt, waar zij werd doodgemarteld.

Ten slotte werd haar lichaam in een anonieme put gegooid in Gottem. Deze 'Heksenput' bestaat nog steeds na al die jaren als droevig aandenken...

Het definitieve vonnis van de Grote Raad van Vlaanderen luidde dat zij zich gedurende een bepaalde periode niet meer in Gottem mocht vertonen.

Maar tegen de tijd dat dit vonnis het kleine Gottem bereikte, was Tanneke allang doodgemarteld.

Allemaal echt gebeurde feiten die al tweemaal werden uitgebeeld in druk bijgewoonde evocaties te Gottem. Veel scènes konden nog op authentieke locaties gespeeld worden en de figuur van Tanneke werd uitgebeeld door een rechtstreekse afstammeling.

De kleine dorpsgemeenschap van Gottem zette haar schou-
ders onder haar verhaal dat heel veel mensen op sleeptouw
kon nemen.

Het dorp oversteeg hiermee letterlijk zichzelf en gaf
Tanneke eindelijk, na meer dan 400 jaar, het haar passende
eerherstel.

Maar hiermee was het verhaal van Tanneke nog niet ten
einde.

Na de tweede evocatie kwam 'Tanneke Original' op de
markt, een gastronomische gin gestookt met 25 authentieke
kruiden uit de omgeving van Gottem.

Twee jaar later zag 'Tanneke Fructus' het levenslicht; met
aardbeien, blauwe bessen en rozenbottel en dezelfde krui-
dige afdrank op de achtergrond.

De totstandkoming van deze gin is ook een bijzonder verhaal
op zich.

Thans ligt er een detectiveverhaal voor u van de pen van
ondergetekende Joke De Meyer.

Met heel veel respect voor al de voormelde echt gebeurde
feiten, laat zij dit verhaal afspelen op en rond plaatsen die
allemaal nog bestaan. Hierin duiken figuren op die echt
bestaan (of bestaan hebben).

Zoals een ware tovenaars laat zij het luchtige maar span-
nende detectiveverhaal soms heel onverwachte wendingen
nemen, met een erg verrassend einde.

En nóg is het verhaal van Tanneke hiermee niet helemaal ten
einde.

In de toekomst zal er misschien wel een tijdelijk bele-
vingsparcours komen rond onder andere markante plaatsen
uit het leven van Tanneke of andere plaatsen vermeld in het
detectiveverhaal, en rond de hekserij die in de streek en de
tijd van Tanneke welig tierde.

En wie weet, misschien komt er wel een Tannekes wandel-
pad en/of fietspad dat Gottem verbindt met Tielt.

De bron van Tanneke droogt nooit op.

Zolang haar verhaal mensen kan bezielen en met elkaar vere-
nigen, is haar verhaal helemaal nog niet af; want eenmaal je
ervan geproefd hebt, laat het jou gewoon niet meer los.

Filip, Marianne, Joke en Hans