

Ik ben ik

Gudrun Tahon

Aan Frea en Margo.

Aan alle grote en kleine mensen die zot zijn van dieren.

ik ben ik





Moeder schaap heeft supermooie dromen
over de lammetjes die zullen komen.
Ze denkt aan die wolletjes dik en rond,
allemaal schattig en gezond.
Twee oogjes in een kopje zo zacht
en vele krullen in hun vacht.



Vandaag worden de schaapjes geboren.

Alle dieren willen ze zien en horen.

Het zijn er acht!

Dat heeft niemand verwacht.

Ze hebben donzig krullend haar.

Alleen ... die ene daar ...